



De beste boekhandel van Nederland

Het is niet zomaar een kreet uit het jargon van verkopers en reclamemakers. Boekhandel De Tribune kreeg in 2004 na een kwaliteitsonderzoek van Vrij Nederland namelijk echt vijf sterren toebedeeld en werd als zéér zéér goed omschreven. De gedeelde eerste plaats kwam een jaar nadat de 'laatste der Mohicanen' op het gebied van zelfstandige literaire boekhandels in Maastricht haar 25-jarig jubileum vierde.

Anno 2008 is het dertig jaar geleden dat Robert-Jan Wesly zijn zaak opende. Met een linkse en politiekgeoriënteerde boekhandel verwierf hij zijn eigen plek binnen het Maastrichts literaire klimaat.

Vandaag de dag vormen de begrippen 'links' en 'politic georiënteerd' slechts een nostalgische verwijzing naar de start in 1978. Alle andere boekhandels die toen een naam hadden, zijn inmiddels uit het straatbeeld verdwenen. Hoe kan een kleine zelfstandige overleven en zelfs tot beste boekhandel in Nederland worden uitgeroepen? "Robert-Jan Wesly: "Het is in de eerste plaats interesse hebben in wat je doet. Met liefde voor literatuur en betrokkenheid van je klanten kom je een heel eind. En doordat je van anderen waardering krijgt voor je werk, stimuleert dat om door te gaan. Zo'n landelijke erkenning door Vrij Nederland geeft natuurlijk een extra impuls en betekent dat je criteria en overtuiging in de smaak vallen."

Het winkelaanbod is breed, maar niet te breed. Naast literatuur en poëzie vind je er boeken over kunst, filosofie, wetenschap, religie, geestelijke gezondheidszorg, architectuur en geschiedenis.



De Tribune is ook een literair-culturele ontmoetingsplaats. Met uiteenlopende boekpresentaties en interessante sprekers en gasten. Mooie verhalen zijn er dan ook legio. Zoals de voorwaarde van Gerard Reve toen de toneelbewerking van *De Avonden* in Maastricht werd gespeeld. Hij zou er bij zijn, mits er een signeersessie in de Tribune zou worden georganiseerd. Op dit moment wordt de website van De Tribune uitgebreid met een webwinkel.

